

Kookcursus

Heerlijk!



KOOKCURSUS

Leer typisch Italiaanse en *Marchigiaanse* gerechten maken

Wil je tijdens je vakantie in Le Marche een kookcursus volgen om de lekkerste Italiaanse en Marchigiaanse recepten te leren? Dat kan!

Na een succesvolle kookcursus aan gasten van Le Marche Explorer in de villa die ze huurden hebben we met Cristina, een local chef, afgeproken dat ieder die het wil ook een kookcursus met haar kan doen.



KOOKCURSUS

Samen met Cristina stel je een menu samen met typisch Italiaanse en Marchigiaanse gerechten (voor- hoofd- en nagerecht). Uiteraard wordt het daarna ook opgegeten!

Wanneer het niet op eigen locatie kan, dan kan Cristina ook een locatie regelen waar jullie samen de kneepjes van de Italiaanse en Marchigiaanse keuken leren! Of wil je samen met familie en/of vrienden of een andere familie die op dezelfde locatie huurt de kookcursus volgen, dan kan dat natuurlijk ook!

Algemene informatie

Neem hiervoor direct contact op met chef Cristina via WhatsApp +39 329 621 6368. Je kunt dan samen met haar precies overleggen wat jullie willen leren koken en maken. Ben er wel snel bij zodat je niet teleurgesteld hoeft te worden dat ze volgeboekt is. Cristina spreekt perfect Engels en zal je vakantie in Le Marche nog onvergetelijker maken!



De fantastische Cristina aan het werk!

“

Christina's kookles was ontzettend leuk. Ze heeft ons en onze kinderen (10/14) onder andere geleerd pasta te maken en gaf volop tips en advies. We mochten haar filmen zodat we de techniek thuis konden nadoen. We hebben het erg naar ons zin gehad en kunnen Christina's kookles van harte aanbevelen.

KIM

A presto!

Facebook

Instagram